

was, op en zei tot Alice: «Heb je de Soep-Schildpad al gezien?»

«Neen»; zei Alice. «Ik weet zelfs niet wat een Soep-Schildpad is.»

«Dat is het beest, waar de Schildpadsoep van gemaakt wordt», zei de Koningin.

«'k Heb nooit zoo'n dier gezien of ervan gehoord», zei Alice.

«Kom dan», zei de Koningin, «en het zal je zijn geschiedenis vertellen».

Toen ze samen heengingen, hoorde Alice den Koning op zachten toon tot het gezelschap in 't algemeen zeggen:

«Ik verleen jullie allen gratie». «Kom, *dat* is goed!» zei ze bij zich zelve, want ze was diep ongelukkig wegens het groot aantal doodvonnissen, dat de Koningin had uitgesproken.

Weldra troffen ze op haar weg een Griffioen aan, die lekker in de zon lag te slapen. (Als je niet weet, wat een Griffioen is, kijk dan naar het plaatje.) «Sta op, lui schepsel!» zei de Koningin, «én breng deze jonge dame eens naar de Soep-Schildpad om dier geschiedenis te hooren. Ik moet weer terug wegens een paar doodvonnissen, die ik uitgesproken heb», en weg ging ze, Alice alleen

